

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Όλες οι παραλίες, οι θάλασσες, τα βουνά, τα δάση, τα ποτάμια, οι ουρανοί αυτού του κόσμου ανήκουν σε όλους εμάς και όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε παντού την ελευθερία να απολαμβάνουμε την ζωή χωρίς περιορισμούς και χωρίς απαγορεύσεις. Σκοπός του «Κινήματος Για Την Ελεύθερη Κατασκήνωση» είναι να διδάξουμε ο ένας τον άλλον την Αγάπη, τον Σεβασμό και την Προστασία της Φύσης και να υπερασπιστούμε την απόλυτη Ελευθερία της διαβίωσης στην απέραντη αγκαλιά της Γης και του Ουρανού. Θα ταξιδέψουμε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, τους φίλους μας και τους εραστές μας παντού, θα ζήσουμε ελεύθεροι όπου επιλέξουμε, θα προστατέψουμε τα δάση και τις παραλίες! Δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν για να είμαστε ελεύθεροι!

Πώς όμως συνυπάρχουμε αρμονικά με τους άλλους κατασκηνωτές, τους κάτοικους της περιοχής και με την ίδια τη φύση; Απέναντι στον οργανωμένο περιορισμό της ελευθερίας και στην περιθωριοποίηση του φυσικού τρόπου ζωής, είναι σημαντικό για τους κατασκηνωτές να μάθουμε τουλάχιστον να συνυπάρχουμε ακολουθώντας κάποιες κοινές συνήθειες:

1. Παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μακριά από την παραλία και δεν εμποδίζουμε την πρόσβαση στην παραλία
2. Χρησιμοποιούμε πάντα σακούλες για τα απορρίμματα και τα χαρτιά υγιείας.
3. Μαζεύουμε όλα τα δικά μας σκουπίδια αλλά και τα υπόλοιπα που βρίσκουμε. Χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης ή σακούλα φορεμένη στο χέρι μας για να κάνουμε τη διαδικασία λιγότερο δυσάρεστη.
4. Καθορίζουμε πού είναι η «τουαλέτα» και σκάβουμε λάκκους τουλάχιστον 15 εκ. κάθε φορά ή τα σκεπάζουμε με άμμο παραλίας. Αντί για χαρτί τουαλέτας χρησιμοποιούμε νερό από την θάλασσα σε πλαστικό μπουκάλι.
5. Αποφεύγουμε τη χρήση κάθε είδους σαμπουάν και σαπουνιών στο νερό –ακόμα και βιοδιασπώμενων- γιατί έτσι ρυπαίνουμε τη θάλασσα, τη λίμνη ή το ποτάμι.
6. Είμαστε έτοιμοι να κατανοήσουμε τις ειδικές συνθήκες του μέρους στο οποίο βρισκόμαστε και να το προστατέψουμε με την παρουσία μας. Σεβόμαστε τη βλάστηση, και την πανίδα της περιοχής ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα σε περιοχές όπου φωλιάζει η καρέτα-καρέτα, η φωτιά μπορεί να αποπροσανατολίσει χελώνες και χελωνάκια ή σε μέρη με πυκνή βλάστηση η φωτιά είναι πολύ επικίνδυνη.
7. Στήνουμε την σκηνή μακριά από το κύμα ώστε να μην εμποδίζουμε τους υπόλοιπους κατασκηνωτές αλλά κυρίως να μην ενοχλούμε καβούρια, χελώνες, πουλιά.
8. Τα έντομα είναι κάτοικοι της περιοχής, εμείς είμαστε οι επισκέπτες. Τα αποφεύγουμε με φυσικά εντομοαπωθητικά και έχοντας κλειστή τη σήτα της σκηνής όλη μέρα.
9. Κατασκευάζουμε αυτοσχέδια τασάκια για τις γόπες μας.
10. Δεν θεωρούμε το σημείο που μένουμε τσιφλίκι μας, δεν δημιουργούμε συνθήκες μόνιμης εγκατάστασης.
11. Σε περίπτωση επίθεσης της αστυνομίας ενωνόμαστε, εκφράζουμε συλλογική αλληλεγγύη και απαντάμε στις προκλήσεις όλοι μαζί.
12. Προσφέρουμε, μοιραζόμαστε, γνωρίζομαστε και δημιουργούμε, στο μέτρο του επιθυμητού, συνθήκες συλλογικής διαβίωσης με τους άλλους κατασκηνωτές
13. Αφήνουμε το δάσος ή την παραλία όπως τη βρήκαμε, και αν γίνεται, σε πολύ καλύτερη κατάσταση...

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΒΛΑΨΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑ

<http://voidnetwork.gr>
contact: voidinternational@gmail.com

